

Ach kind toch PDF

Cornald Maas



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Cornald Maas
ISBN-10: 9789044637175
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1883 KB

OMSCHRIJVING

Sinds hij het huis uitging ontving Cornald Maas honderden brieven van zijn moeder, waarin zij hem schrijft over haar leven, haar dilemma's en zorgen. Aan de hand van deze unieke correspondentie en zijn eigen herinneringen, vertelt Maas het verhaal van een vrouw die, opgegroeid in een eenvoudig milieu in een andere tijd, er alles aan doet om zich te ontwikkelen. Ach kind toch is ook het grotere verhaal van moeders (en vaders) die niet het leven konden leiden dat ze in andere tijden en omstandigheden misschien wél zouden hebben geleid, maar die hun kinderen de kans gaven uit te vliegen. Een voor iedereen herkenbaar verhaal over pieken en dalen in een mensenleven, over ouder- en moederschap, familie, liefde, scheiding en hereniging, verlies van dierbaren, en het onvermijdelijke eigen naderende einde – over alles wat zich in een 'gewoon' maar bijzonder mensenleven aandient. Cornald Maas (1962) is schrijver en presentator van Volle Zalen en andere culturele tv-programma's. Hij is commentator van het Eurovisie Songfestival. Eerder publiceerde hij onder meer *Op de helft*, *Over de helft*, *Uit elkaar*, *Trotse ouders*, *Verlies* en *Duizend vragen heb ik over de dood*. "Met zwier en liefde bewijst ook Cornald Maas mijn credo: moeders worden nimmer mensen — moeders blijven moeders." Tom Lanoye

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Heen en weer geslingerd tussen enerzijds de wens voor nog een kindje en anderzijds het ... Die roepen dan: ach ... ik zou een nieuw kindje toch heel erg ...

Column: wat jij wilt. Op deze pagina kan iedereen een ei leggen. Vrouwonvriendelijke, discriminerende of seksueel gekleurde boodschappen heb ik een boodschap aan, die ...

Want ach lieve pap ik hou alleen maar meer en meer van jou ... Ik blijf toch je kind... jij bent het waar ik steeds op bouw Niemand die het wint, ...

ACH KIND TOCH

[Lees verder...](#)