

## Achter tralies PDF

**Bert Voskuil**



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



Schrijver: Bert Voskuil  
ISBN-10: 9789089751355  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 2561 KB

## OMSCHRIJVING

De rauwe werkelijkheid van het echte gevangenisleven. Hoe is het om in de gevangenis te zitten? Hoe gaat het er werkelijk aan toe? Wie er nog nooit gezeten heeft, kan zich daar nauwelijks een voorstelling van maken. Het boek *Achter Tralies* van onderzoeksjournalist Bert Voskuil, geeft een onthullende inkijk in deze bizarre en keiharde wereld. 'Er geldt hier maar een wet en dat is het recht van de sterkste.' Bert Voskuil bezocht een groot aantal zware gevangenisstraffen in Nederland. Daar sprak hij met tientallen langgestraften. Hij tekende verhalen op over de vechtpartijen, het gokken, het binnensmokkelen van drugs, de onderlinge dealtjes, de pikorde en de jacht op pedofielen – dikwijls aangemoedigd door de bewaarders. 'Kinderverkrachters worden geslagen, bespuugd, uitgescholden, ontweken, getreiterd, bedreigd en geschopt. Elke dag en bij elke gelegenheid.' Ook onthulde hij de geheimen over ernstige fouten bij de medische dienst, die zelfs mensenlevens kostten. *Achter tralies* beschrijft de essentie van een gevangenisstraf. Want 'achter tralies' bevindt zich een cel waar het gevecht met de schuld en de eenzaamheid plaatsvindt. De gevangenen zijn opmerkelijk openhartig richting Voskuil en vertellen over hun leven, hun ervaringen, hun gevoelens en behoeften en hun onderlinge verhoudingen met de bewaarders. 'Vooral de jongere bewaarders zijn corrupt. Niemand mag het weten.' Voskuil is een true-crime onderzoeksjournalist met een lange staat van dienst. Hij schreef o.a. spraakmakende en onthullende reportages. *Achter tralies* is al jarenlang het meest uitgeleende gevangenisboek. Deze volledig geactualiseerde editie is 'true crime tot op het bot'. Koen Voskuil, de zoon van de auteur en tevens misdadjournalist, schreef op verzoek van zijn vader een exclusief voorwoord over zijn eigen gevangeniservaringen. Hij moest enkele weken zitten nadat hij voor de rechter weigerde zijn bronnen prijs te geven in de strafzaak tegen topcrimineel Mink K. Hij ervoer aan den lijve dat wat zijn vader Bert schrijft de absolute realiteit is.

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Dorp achter tralies (hardcover). In de gevangenis in Leeuwarden zitten 248 mannen vast voor de meest uiteenlopende delicten. De PI Leeuwarden, in de volksmond De ...

Sara G., de 59-jarige â natuurgenezeresâ uit Kockengen, zit al anderhalf jaar in voorarrest en blijft dat zitten tot in ieder geval de inhoudelijke ...

Kan filosofie helpen als je in de gevangenis zit? Filosofie Magazine-redacteur Lianne Tijhaar volgt een filosofie cursus in de bajes. Deel 1: eenzaamheid ...

**ACHTER TRALIES**

[Lees verder...](#)