

## Bederf van binnenuit PDF

C. Sallustius Crispus



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



Schrijver: C. Sallustius Crispus

ISBN-10: 9789025300609

Taal: Nederlands

Bestands grootte: 3811 KB

## OMSCHRIJVING

Begin eerste eeuw voor Christus. Rome is heer en meester in de mediterrane wereld. Griekenland is veroverd, Carthago verwoest. Van boerendorp is Rome uitgegroeid tot wereldrijk: een ongekend succesverhaal. Maar dat kent ook schaduwzijden. Grote sociale problemen, machtsmisbruik bij de politieke en militaire leiding, schaamteloos gegraai door een handvol topfiguren ten koste van de gewone man. Het levert maatschappelijke spanningen op, die onvermijdelijk tot ontlading komen. De Romeinse geschiedschrijver Gaius Sallustius Crispus (86-34 v.chr.) geeft hiervan twee voorbeelden: de samenzwering van Catilina (63) en de oorlog tegen Jugurtha (111-105). Deze relatief kleine episodes tekenen de diepe crisis waarin Rome is beland: gefrustreerde burgers nemen het op tegen de staat, corrupte magistraten verprutsen een oorlog en laten zich manipuleren door een barbaarse koning. Met zijn pessimistische en tragische visie werpt Sallustius een boeiend licht op het Republikeinse Rome. Dat hij ook persoonlijk vuile handen heeft gemaakt, als politicus en beschermeling van Julius Caesar, maakt hem nog interessanter. De inleiding en vertaling verschenen eerder in 1999 en zijn voor deze uitgave geheel herzien. Meer dan tevoren glanst Sallustius hier door zijn tegendraadse stijl. Daarmee heeft hij zijn plaats verworven tussen de allergrootsten, naast zijn geliefde voorbeeld, Thucydides, en zijn beroemdste navolger, Tacitus.

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

En waarom wordt bijvoorbeeld melk gemakkelijk zuur terwijl brood beschimmelt en fruitsoorten van binnenuit ... van bederf in dode ...

Bederf van binnenuit | ISBN 9789025300609 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken.

SALLUSTIUS - NU TE KOOP - 2015 - Begin eerste eeuw voor Christus. Rome is heer en meester in de mediterrane wereld. Griekenland is veroverd, Carthago verwoest. Van ...

**BEDERF VAN BINNENUIT**

[Lees verder...](#)