

Brief aan mijn dochter PDF

Abdelkader Benali



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Abdelkader Benali

ISBN-10: 9789029505611

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 4802 KB

OMSCHRIJVING

‘Een openhartige hartenkreet waarin hij zijn eigen ouders niet spaart. [...] over het nieuwbakken vaderschap, de steeds groter wordende kloof tussen autochtoon en allochtoon en de dreigende toekomst.’ – HP/De Tijd Met een mengeling van schroom en ontboezeming, in lyrische bewoordingen én met een flinke dosis realisme schrijft Abdelkader Benali aan zijn pasgeboren dochter. Het wordt een openhartige brief over de liefde voor haar moeder, zijn blijdschap en onzekerheid over het vaderschap, zijn eigen jeugd en opvoeding volgens de Marokkaanse traditie, en de band met zijn ouders. Hij vertelt over de schoonheid van kunst, maar ook over racisme, discriminatie en geweld en probeert zo de wereld te duiden waarin zij zal opgroeien.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Een persoonlijke brief aan mijn dochter over hoeveel ik van haar hou en alles wat ze ons in deze twaalfde maand gebracht gebracht heeft!

Fragment uit 'Inaya. Brief aan mijn kind ... mijn dochter, maar sinds die dag heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om mij aan die regel te houden.

Liefste Iris, Je bent terug. Thuis. Er is geen betere manier om te ontdekken hoezeer je je kinderen mist, als ze er niet meer zijn. Jij was negen dagen weg, naar de ...

BRIEF AAN MIJN DOCHTER

[Lees verder...](#)