

Trefwoorden: De dwaas van Palmyra download gratis pdf, De dwaas van Palmyraboek pdf gratis, De dwaas van Palmyra lees online, De dwaas van Palmyra torrent, De dwaas van Palmyra epub gratis in het Nederlands, De dwaas van Palmyra mobi compleet

---

## De dwaas van Palmyra PDF

Jan van Aken



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



**DOWNLOAD PDF**

Schrijver: Jan van Aken  
ISBN-10: 9789044627121  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 3462 KB

## OMSCHRIJVING

Het is de eerste eeuw na Christus. In de haven van Adramyttium in Klein-Azië stapt Damis, misleid door de mist, op een Egyptisch zeilschip. Hij vertelt de overige schepelingen dat hij de leerling is van Apollonius van Tyana, de beroemdste wijsgeer van zijn tijd. De aantekeningen over zijn leven met Apollonius die hij vijftien jaar lang heeft bijgehouden raken onderweg echter beschadigd. Een van zijn reisgenoten, de mysterieuze Agathanassa, biedt aan hem te helpen ze te reconstrueren aan de hand van de overgebleven papyrusfragmenten en herinneringen. Dag na dag vertelt Damis haar over zijn omzwervingen met Apollonius. Maar wie is Agathanassa nu eigenlijk? En wie is de dwaas die schijnbaar doelloos door alle verhalen heen zwerft? Jan van Aken debuteerde in 2000 met de historische roman *Het oog van de Basilisk*, die zeer lovend werd ontvangen. Daarna verschenen onder meer *De valse dageraad*, dat ook international een groot succes is, en de bejubelde historische roman *De Afvallige*. 'Van Aken is een van de beste schrijvers van Nederland.' bert wagendorp 'Van Aken is een elegant stilist, die zijn heldere zinnen en alinea's met onderkoelde humor smeert.' nrc handelsblad

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Het is de eerste eeuw na Christus. In de haven van Adramyttium in Klein-Azië stapt Damis, misleid door de mist, op een Egyptisch zeilschip. Hij vertelt de overige ...

Een van mijn eerste recensies voor Recensieweb was gewijd aan De dwaas van Palmyra van Jan van Aken. Niet veel later liep ik hem in Amsterdam tegen het lijf.

In de nacht en door de mist begeef je je naar de plaats waar je schip zal afvaren, je gaat aan boord, vaart uit, en ontdekt de volgende ochtend dat je bent ...

**DE DWAAS VAN PALMYRA**

[Lees verder...](#)