

De geschriften van Liezi PDF

Jan De Meyer



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Jan De Meyer
ISBN-10: 9789045029757
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1088 KB

OMSCHRIJVING

Het boek *Liezi* hoort thuis in de traditie van het taoïsme, waar het schouder aan schouder staat met de twee andere grote klassieke werken: Laozi's *Daodejing* en de geschriften van Zhuangzi, die in 2007 door Kristofer Schipper voor Augustus werden vertaald. Traditioneel werd *Liezi* – 'Meester Lie' – toegeschreven aan de kluizenaar Lie Yukou, die rond 400 v. Chr. zou hebben geleefd. De geschriften van *Liezi*, die terecht worden beschouwd als de meest praktisch georiënteerde onder de drie taoïstische klassieken, bevatten een schat aan fascinerende anekdotes en sprankelende dialogen over de menselijke conditie, het genieten van het leven, de omgang met de dood, maatschappelijk engagement, spontaniteit, de relatie tussen illusie en werkelijkheid, het lot, de relativiteit van kennis en waardeoordelen, enzovoort. De thema's die in *Liezi* aan bod komen, zijn ook voor de lezer van vandaag bijzonder relevant, en door de openheid waarmee over de onderwerpen wordt nagedacht en gediscussieerd is het een erg toegankelijk werk gebleven. Deze prachtige literaire portie Chinese levenskunst is door Jan De Meyer nu voor het eerst rechtstreeks uit het klassiek Chinees in het Nederlands vertaald. over De volledige geschriften van Zhuang Zi: Weerbarstiger, maar ook rijker en levendiger. [...] In de onmisbare voetnoten doceert Schipper uiterst gemoedelijk, zodanig zelfs dat de noten op een prettige manier bij de tekst gaan horen. [...] gewoon lezen!

de volkskrant *Filosofen van de Lage Landen*, leg Heidegger terzijde en stort u op Zhuang Zi. nrc handelsblad *Liezi* De taoïstische kunst van het relativeren Vertaald en toegelicht door Jan De Meyer Jan de Meyer (1961) studeerde sinologie aan de Universiteit Gent en de Fudan Universiteit te Shanghai. Hij werkte onder meer aan de universiteiten van Gent, Leuven en Leiden, en vertaalt al bijna twintig jaar Chinese literatuur. Hij is medeoprichter en redactielid van *Het trage vuur*, tijdschrift voor Chinese literatuur in vertaling. In 2007 trok hij zich terug in de Vlaamse Ardennen, om zich helemaal aan de literatuur en het literair vertalen te wijden.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De geschriften van Liezi (paperback). Het boek Liezi hoort thuis in de traditie van het taoïsme, waar het schouder aan schouder staat met de twee andere grote ...

De geschriften van Liezi has 339 ratings and 28 reviews. Aurélien said: One of the three Taoist pillars with Chuang-Tzu and Lao-Tzu, Lieh-Tzu is also the...

De geschriften Liezi: de taoïstische kunst van het relativeren - Ebook written by Jan de Meyer. Read this book using Google Play Books app on your PC ...

DE GESCHRIFTEN VAN LIEZI

[Lees verder...](#)