

## De glimlach van Pol Pot PDF

Peter Fröberg Idling



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



Schrijver: Peter Fröberg Idling

ISBN-10: 9789046804704

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 1601 KB

## OMSCHRIJVING

Een schot 60 jaar geleden. Een van Saloth Sars klasgenoten van de middelbare school herinnert het zich nog. Een voetbalwedstrijd bij de school in Kompong Cham. Een omhaal. Die is er nog, terwijl er verder zo veel verdwenen is. Hij schijnt een goede voetballer te zijn geweest, Saloth Sar. Toen nog lang geen Pol Pot. Gewoon Saloth Sar. Behendig met de bal, maar ook met een zwak voor Franse romantische poëzie. Paul Verlaine. Victor Hugo. En hij speelde graag viool. Daar was hij minder goed in, aldus degenen die het zich herinneren. Wie was de keeper? Dat weet niemand meer. Lon Non misschien, Saloth Sars beste vriend en het jongere broertje van de latere coupvleugel Lon Nol? Saloth Sar zou ruim 30 jaar later instemmen met het doodvonnis tegen Lon Non. Dacht hij, voordat hij toestemming gaf voor de executie, weleens aan de tijd dat ze onafscheidelijk waren? Toen ze samen voetbalden of in de Mekong zwommen? Of waren de zelfkritieksessies van de revolutie erin geslaagd alle sentimenten te onderdrukken? De omhaal, de goal. De charmante Saloth Sar. Glimlachend. Als elke andere jongen die net gescoord heeft. Op 12 augustus 1978 arriveren de leden van een Zweedse delegatie in het Democratisch Kampuchea van Pol Pot. Zij zijn enkele van de weinige buitenlanders die het gesloten land, met de meest radicale communistische revolutie die de wereld ooit heeft gezien, binnen mogen. Na hun thuiskomst beschrijven ze de revolutie van de Rode Khmer als succesvol, als een voorbeeld voor andere landen. Een half jaar na hun bezoek wordt onthuld dat er tijdens de ruim drieënhalve jaar dat Pol Pot aan de macht was, bijna twee miljoen mensen (een kwart van de bevolking) zijn geëxecuteerd of omgekomen door slavenarbeid, honger en ziekte. Een documentaire als een thriller. Dagens Nyheter Hoe konden vier hoogopgeleide Zweden, gespecialiseerd in Zuidoost-Azië, door dit land reizen zonder iets te hebben gezien? Bij zijn zoektocht naar het antwoord heeft Peter Fröberg Idling de Zweedse reizigers opgezocht, die tegenwoordig zeer uiteenlopende opvattingen over de revolutie van de Rode Khmer hebben. Was de revolutie een catastrofe of is zij verkeerd begrepen? Fröberg Idling reisde eveneens af naar de minst toegankelijke gebieden van Cambodja, waar de voormalige leiders van de Rode Khmer zich onttrekken aan gerechtigheid. Mooi en poëtisch. Betoverend. [ & ] Verwelkomd als een klein meesterwerk toen het verscheen [...] Peter Fröberg Idlings literaire documentaire over de Cambodjaanse genocide is tegelijkertijd bloedstollend en mooi. Sydsvenska Dagbladet Een buitengewoon fascinerende reis door verleden en heden. Helsingborgs Dagblad

## WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Zonder twijfel is Pol Pot een van de gruwelijkste dictators ooit. Hij veranderde zijn land Cambodja in korte tijd in een filiaal van de hel, waarbij m...

Op 12 augustus 1978 arriveren de leden van een Zweedse delegatie in het Democratisch Kampuchea van Pol Pot. Zij zijn enkele van de weinige buitenlanders die het ...

Terwijl Pol Pots genocide in volle gang was, reisden vier Zweden door Cambodja. Ze kwamen terug met lyrische verhalen. Hoe was dat mogelijk?...

**DE GLIMLACH VAN POL POT**

[Lees verder...](#)