

De kapellekensbaan PDF

Louis Paul Boon



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Louis Paul Boon

ISBN-10: 9789029504348

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 4780 KB

OMSCHRIJVING

Als eerste in een reeks Werkuitgaven van de romans van Louis Paul Boon verschijnt nu de vijftiende druk van *De Kapellekensbaan*. Teksteditie en nawoord worden verzorgd door het L.P. Boon Documentatiecentrum van de Universitaire Instelling Antwerpen. In het besef dat de wereld zich niet langer leent tot 'fatsoenlijke boeken', verscheurt Boon eind 1945 het manuscript van een roman waaraan hij sinds september 1943 vol enthousiasme werkt, *Madame Odile*. De schrijver vernietigt zijn boek evenwel niet maar recycleert het. De snippers ervan vult hij aan met kanttekeningen bij onze wereld van vandaag, verhaaltjes, bittere bedenkingen, parabellen... kleine geschiedenissen. Door dit alles heen loopt als een feuilleton het verhaal van Odile, die nu Ondineke Bosmans heet en die in de vorige eeuw geboren is. Dit arme, maar sluwe en felle meisje gebruikt al haar charmes om hogerop te komen. Daarvoor wendt ze zich in eerste instantie tot de haast nog feodale machthebbers ten tijde van het opkomende socialisme. Haar lotgevallen worden voortdurend becommentarieerd door een bont gezelschap van personages: de Kantieke Schoolmeester, Mousieu Colson van tminnesterie, Tippetotje de schilderes, Kramiek, en het evenbeeld van de schrijver, de dichter en dagbladschrijver Johan Janssens, die zelf nog een pastiche van het middeleeuwse *Reinaert*-verhaal aan deze wirwar toevoegt. Het 'onfatsoenlijke boek' dat zo ontstaat geldt als een onbetwist hoogtepunt van de Nederlandstalige literatuur van deze eeuw. *De Kapellekensbaan* is inmiddels in een groot aantal landen in vertaling verschenen.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Boon-werkgave 1 - De Kapellekensbaan (paperback). Als eerste in een reeks Werkgaven van de romans van Louis Paul Boon verschijnt nu de vijftiengste druk van ...

Aan het woord in dit citaat is Boontje, een van de afsplitsingen van de auteur. Hij leeft in de 20ste eeuw, aan de Kapellekensbaan waarover ooit Ondine wandelde ...

In het besef dat de wereld zich niet langer leent tot 'fatsoenlijke boeken', verscheurt Boon eind 1945 het manuscript van een roman waaraan hij sinds september 1943 ...

DE KAPELLEKENSBAAN

[Lees verder...](#)