

De Kus In De Nacht PDF

Herman Brusselmans



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Herman Brusselmans

ISBN-10: 9789044601268

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 2783 KB

OMSCHRIJVING

Met 'De kus in de nacht' heeft Herman Brusselmans de prachtigste roman geschreven die ooit is gepubliceerd. Of om het in zijn eigen woorden te zeggen: 'Ja, het is me de roman wel.' Doch waar handelt dit boek over? Je zou kunnen zeggen dat het boek met name gaat over de liefde, vriendschap, onverschilligheid, seksualiteit, oorlog en vrede, konijnen, goedmoedigheid, angst, de ontoereikendheid van doktoren, geld, motorfietsen, lafheid, moed, paniek, schoonheid, vrouwen, de literatuur, Lauren Flamm, het wachten op de oneindigheid, voorwaardelijke ambities, onpeilbare vermoeidheid, een reis naar de Jura, de moeilijkheden bij de pogingen tot exploitatie van de nieuwste technologieën, de goede kanten van de bourgeoisie, regendansen, de troost der fantasie, Louis Armstrong, het toerisme op het water, ijsberen en neerzitten, de hartverscheurende keuze tussen roken en niet roken, de toekomst van Chiquita en Kawasaki, ziekenhuis- en gevangenisbezoek, genialiteit en zelftwijfel, kano's, onderhuidse beestjes, de uitvinding van de pet, de rol van personages, een benefietavond in Evergem, jeugd en geheugen, kampvuurmemorabilia, foto's in Playboy, rare klankreeksen, werkelijkheid en stilistiek, een aap met een hoedje op z'n kop, het geheugen als gruis, vrienden en burens en kennissen en vreemden, gesloten bloemenwinkels, de eenheid der volkeren, een mes in het zachte vlees, en de dingen die ertoe doen. De hoofdpersonages in deze onherroepelijke mijlpaal der letteren zijn Herman Brusselmans, Phoebe en Woody. Verder zijn er ongeveer honderdtwintig bijpersonages, zowel mensen als dieren. Samen zorgen zij voor een literaire wereld van verschil die zijns gelijke niet kent. De lezer wordt meegetrokken in een universum van gebeurtenissen, ideeën, gedachten, schijnbekenissen, virtuele hologrammen, tactieken, herroepingen en vooral veel woorden, dit alles in een hoogst onbegrijpelijke taal. Humor en ernst vechten om voorrang, vulgaire alledaagsheid en hogere filosofie binden de strijd aan, en de schrijver wint het pleit met zo veel glans en bravoure dat de lezer ademloos of hyperventilerend achterblijft. Tussentwischen zijn er niet.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Ik heb alweer een nieuw boek van Herman Brusselmans te bespreken en dat zal ik doen in een regel of veertig á vijftig, val me niet om een woordje mee...

Kus in de nacht bij kinderboek-kopen.nl. De online kinderboeken specialist.

Voor velen één van z'n beste. 613 pagina's om er mee eens of oneens te zijn. Tijdje zoet met humor, vulgaire alledaagsheid... niet twijfelen.

DE KUS IN DE NACHT

[Lees verder...](#)