

De moed om te vergeven PDF

Ndaba Mandela



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Ndaba Mandela
ISBN-10: 9789400509955
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 4195 KB

OMSCHRIJVING

"Moedige mensen zijn niet bang om, in het belang van de vrede, te vergeven." – Nelson Mandela
In *De moed om te vergeven* beschrijft Ndaba Mandela hoe het was om op te groeien bij, en te leren van, een van de grootste leiders die de wereld ooit heeft gekend – zijn grootvader, Nelson Mandela. Ndaba werd in 1982 geboren in Soweto. Na een turbulente jeugd verhuist hij op twaalfjarige leeftijd naar het presidentiële paleis van de net verkozen Mandela. In dit inspirerende boek verweeft Ndaba op kleurrijke wijze de verhalen uit zijn jeugd met de raad en daad van Madiba, waarmee hij een nieuw beeld schetst van de man met wie zoveel mensen een unieke verbinding voelen. Nelson Mandela's vreedzame strijd tegen onderdrukking en voor sociale gerechtigheid heeft de wereld veranderd, en zijn nalatenschap heeft niets aan relevantie ingeboet. *De moed om te vergeven* bevat zijn lessen over onder meer veerkracht, vrede en hoop, en laat zien dat iedereen de kracht bezit om zichzelf en de wereld te veranderen.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

In De moed om te vergeven beschrijft Ndaba Mandela hoe het was om op te groeien bij, en te leren...

'Moedige mensen zijn niet bang om, in het belang van de vrede, te vergeven.' - Nelson Mandela In De moed om te vergeven beschrijft Ndaba Mandela hoe het was om op ...

'Moedige mensen zijn niet bang o te vergeven.' - Nelson Mandela In De moed om te vergeven beschrijft Ndaba Mandela hoe het was om op te groeien bij, en te leren ...

DE MOED OM TE VERGEVEN

[Lees verder...](#)