

De tranen van Suriname PDF

Radjindre Ramdhani



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Radjindre Ramdhani

ISBN-10: 9789463452250

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 1828 KB

OMSCHRIJVING

Radjindre Ramdhani werd geboren als zoon van extreem arme landbouwers te Saramacca Suriname. In 1990 maakte hij zijn schrijfdebuut met de bestseller: Dagboek van een Surinaamse Treinconducteur. Daarna volgden nog 13 andere boeken. Naar aanleiding van zijn sociale roman ZIELCONTACT werd hij in 1999 uitgeroepen tot Surinaamse man van het jaar. Andere bekende boeken van hem zijn de Yorka Tori, Surinaamse Spookverhalen reeks, de erotische thriller WEERZIEN, het waargebeurde MOTJO DAGBOEK VAN EEN HINDOESTAANSE ESCORT, het literaire meesterwerk MIJN SHIVA DAN NIET MEER (INCEST-ADOPTIE-ZELFMOORD), maar ook de horrorbundel MEESTER D KATTEN. Ramdhani (Radja) woont met vrouw en kind in het prachtige Drenthe, in Emmen. Op zijn bekende, weergaloze wijze verhaalt Ramdhani over een vakantie in Suriname in 1999. Bouterse regeert, het land is failliet, kinderen lijden honger en temidden van deze economische ellende, ontmoet Ramdhani tientallen mensen met allemaal hun eigen levensverhaal. Tegelijkertijd begint hij een buitenechtelijke relatie vol stomende seks met een bloedmooie Javaanse dame, die zelf ook getrouwd is. Daar Ramdhani ook put uit de levensverhalen van zijn ouders en grootouders en zijn eigen leven, is dit boek behalve een autobiografie, ook een historisch document van grote waarde. Boeiend van de eerste tot de laatste letter!

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

boetetoct naar suriname sturen: 'zie bloed, zweet en tranen van de slavernij!. Koeman eist verandering: 'gepaard met bloed, zweet en tranen, van gaal had

Meer leesplezier vind je hier. Hét boekenplatform, boordevol inspiratie & tips van en voor lezers.

De tranen van Suriname: Radjindre Ramdhani werd geboren als zoon van extreem arme landbouwers te Saramacca Suriname. In 1990 maakte hij zijn schrijfdebuut me...

DE TRANEN VAN SURINAME

[Lees verder...](#)