

## De welwillenden PDF

J. Littell



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



Schrijver: J. Littell  
ISBN-10: 9789029578707  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 4731 KB

## OMSCHRIJVING

'Mensenbroeders, laat me u vertellen hoe het is gegaan.' De Welwillenden is het minutieus beschreven verslag van alles wat Max Aue tijdens de oorlog aan het oostfront, in Polen, Hongarije, de Oekraïne, Rusland en in Berlijn heeft meegemaakt. De lezer maakt kennis met schuldigen die ook slachtoffers zijn, slachtoffers die ook schuld dragen en met beulen die geen enkel schuldgevoel kennen. Tijdens de oorlog klimt Aue op tot in de hoogste rangen van de SS, hij beschrijft enerzijds hoe zijn Einsatzkommando zonder aarzeling hele dorpen uitmoordde, hoe hij later een cruciale rol speelde bij de Endlösung der Judenfrage, en fileert anderzijds haarfijn het gedrag en de drijfveren van de mensen om hem heen. Aue wordt ingedeeld bij de persoonlijke staf van Himmler. Via die weg raakt hij direct betrokken bij de Holocaust. In De Welwillenden worden de gruwelen beschreven vanuit het perspectief van de dader; dat gegeven, gecombineerd met een duizelingwekkende kennis van details, maakt dit boek tot een zeldzaam literair monument. Als lezer word je meegeslept ondanks jezelf. De Welwillenden raakt je, maakt je razend, intrigeert en laat je nooit meer los. In de kritieken is het boek veelvuldig vergeleken met Oorlog en vrede van Tolstoj, maar ook met Claude Lanzmanns film Shoah. Uiteindelijk echter is De Welwillenden een uniek boek, dat niet alleen grote literaire prijzen heeft gewonnen, maar dat vooral ook zijn weg naar de lezers heeft gevonden. In Frankrijk zelf, maar ook ver daarbuiten. In Frankrijk zijn van deze roman, in 2006 bekroond met de Prix Goncourt en de Grand Prix du Roman de l'Académie Française, meer dan 1.000.000 exemplaren verkocht.

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Jonathan Littell maakt de lezer medeplichtig Toen De Welwillenden in Frankrijk verscheen, werd deze kolossale roman - die het woord geeft aan een overtuigende nazi ...

Meteen bij verschijning in 2006 werd *Les bienveillantes* bijgezet in het Franse pantheon der literaire meesterwerken. Het was de eerste titel in lange tijd die zowel ...

De theaterbewerking concentreert zich op Aues verblijf in Kiev, Stalingrad en Berlijn. Iedere stad is een stap dichterbij de totale apocalyps.

**DE WELWILLENDEN**

[Lees verder...](#)