

De zonderling PDF

Andy Andrews



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Andy Andrews
ISBN-10: 9789059999022
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1662 KB

OMSCHRIJVING

Een beetje perspectief doet wonderen. Orange Beach, Alabama, is een heel gewoon stadje met heel gewone inwoners. Die allen heel alledaagse problemen hebben - huwelijken die dreigen te stranden, ouderen die de zin van het leven niet meer zien, zakenmensen die strijden tegen financiële problemen en jongeren die de toekomst somber inzien. Maar telkens als de duisternis hen echt naar de keel lijkt te grijpen, verschijnt er een zonderlinge, oude man op het toneel: Jones. Jones is van ondefinieerbare leeftijd en komaf. Hij gaat gekleed in een wit T-shirt en een spijkerbroek, en draagt altijd een oud, gedeukt koffertje met zich mee. Hij zegt te zien wat anderen niet zien, en spreekt over perspectief. Wie is deze wonderlijke man? En wat zit er in vredesnaam in zijn koffertje? De Zonderling is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het is een mooie mengeling van feiten en fictie, autobiografie en allegorie. Iedere lezer zal zich erin herkennen en erdoor geïnspireerd worden. Andy Andrews is één van de meest invloedrijke Amerikaanse auteurs van dit moment. Hij schreef New York Times bestsellers als *The Traveler's Gift*, *How Do You Kill 11 Million People?* en *The Noticer*, nu dus vertaald als *De Zonderling*. Daarnaast is hij een zeer gewaardeerd spreker. Met zijn vrouw, Polly, en hun twee zonen woont hij in Orange Beach, Alabama, waar dit verhaal zich afspeelt.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

de zonderling. de zonderling; eigenaardige; rare. zonderling [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord. eigenaardige [znw.] zelfstandig naamwoord. rare [znw.] zelfstandig ...

Samenvatting. De Zonderling beschrijft het leed dat Bas als whiplashpatiënt ondervindt. Whiplash zit nog steeds in het verdoemhoekje. Na een 'gevecht' met zijn ...

9 De Zonderling - visgerei, T-shirts en korte broeken - er dagenlang achter, en nooit is er iets gestolen. Ik was er oprecht van overtuigd dat niemand wist dat ik ...

DE ZONDERLING

[Lees verder...](#)