

## Dingen die fijn zijn PDF

Claudia de Breij



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



**DOWNLOAD PDF**

Schrijver: Claudia de Breij  
ISBN-10: 9789046806913  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 4453 KB

## OMSCHRIJVING

Claudia de Breij – Dingen die fijn zijn'Filosofisch. Sappig. Een Belangrijk Boek.' Aaf Brandt Corstius. Claudia de Breij schrijft. Over dingen die fijn zijn, en over dingen die dat niet zijn, maar waar - door erover te schrijven - toch nog iets van te maken valt. Over vakanties van vroeger, en dat die jaren duurden. Over neven, zwagers en ooms, en hoe vertederend bezweet die zijn als ze op je bruiloft om half twaalf eindelijk de dansvloer op durven. Over vreemd- en over doodgaan. Over waarom ze houdt van het koningshuis, en van Mart Smeets, en waarom Harry Mulisch eigenlijk een lief klein grijs pluizenbolletje is. Over waarom Neil Diamond cool is, en Kerst wřl gezellig, en het leven, al met al, sorry voor het woord, toch wel heel fijn. Onder het motto 'we zijn er nu toch, dus laten we er dan ook maar wat van maken', is Dingen die fijn zijn een onweerstaanbaar optimistisch boek voor deze sombere tijden. Dingen die fijn zijn:- 's Ochtends hardlopen als het koud is en dat je dan een wolkje ademt- Bloemen zonder schuin afsnijden in een vaas pleuren en dat ze toch anderhalve week heel mooi staan- Damesmodezaken waar ze geen Norah Jones draaien- Italiaanse restaurants waar ze geen Eros Ramazotti draaien- Met een bord op schoot precies op tijd klaar zijn voor CSI (liefst Las Vegas, niet Miami of New York)- Een hele lichte kater, ter herinnering aan de mooie avond Claudia de Breij (1975) is cabaretier, radio- en tv-presentator en columniste. In 2008 verscheen haar eerste boek, Krijg nou tietten! en andere zwangerschapsverschijnselen, waarvan tot nu toe ruim 50.000 exemplaren zijn verkocht. Claudia de Breij is geboren op 13 maart, 1975, te Utrecht. Na een eclatant succesvol doorlopen kleuterschool-, en een al even klaterende lagere school-periode te Hagestein ging Claudia naar de middelbare school. Het KWC in Culemborg. Daar heeft ze acht van haar beste jaren doorgebracht met het volschrijven van de schoolkrant, vanaf haar 16e erg veel op het podium gestaan en tussen de bedrijven door een mavo- havo- en een vwo-diploma gehaald. In 1995 trok ze terug naar Utrecht en studeerde lufjes Algemene Letteren. Twee jaar later was ze een propedeuse en veel liefdes- en levenservaring rijker. Ze besloot te besluiten, ze durfde te durven: ze stopte met haar studie en werd cabaretier. Ze wist dat ze daar niet zo 1,2,3 van zou kunnen leven dus werkte ze achtereenvolgens voor Stadsomroep Utrecht, Radio M, Radio West, RVU's Kaap de Goede Hoop, BNN United en NPS ...& dit is Claudia en AD. In de respectievelijke functies van verslaggever, presentator, columnist en DJ. Verder deed ze op televisie achtereenvolgens VARA Laat, VARA Live, De Wereld Draait Door, Claudia's Showboot en Thank God it's Friday. Ze schreef de boeken, Krijg nou tietten! en Dingen die fijn zijn.

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Omschrijving: Claudia de Breij schrijft. Over dingen die fijn zijn, en over dingen die dat niet zijn, maar waar - door erover te schrijven - toch nog iets van te ...

Dingen die fijn zijn EBOOK. Auteur: Claudia de Breij. Nederlands Nieuw Amsterdam. december 2010. EPUB met digitaal watermerk Samenvatting 'Filosofisch.

Dingen die fijn zijn. Dingen die fijn zijn Claudia de Breij Samenvatting Claudia de Breij schrijft. Over dingen die fijn zijn, en over dingen die dat niet zijn, maar ...

**DINGEN DIE FIJN ZIJN**

[Lees verder...](#)