

Door de nauwe poort PDF

Karen Armstrong



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Karen Armstrong

ISBN-10: 9789023427476

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 2472 KB

OMSCHRIJVING

Aan het begin van de jaren zestig, toen ze nog niet eens twintig jaar oud was, trad Karen Armstrong in een katholiek klooster in. Zeven jaar lang was ze non, tot ze het niet langer aankon en uittrad. Ze ging in Oxford Engelse letterkunde studeren, gaf een tijd les en ontwikkelde zich daarna langzamerhand tot een van de spraakmakendste auteurs op het gebied van de drie grote monotheïstische godsdiensten: christendom, jodendom en islam. Over haar persoonlijke ervaringen in het klooster schreef ze *Door de nauwe poort*. Genuanceerd vertelt ze over teleurstellingen én vervoeringen die ze er beleefde. Het is geen omzien in wrok, maar een onthutsend eerlijke poging met haar verleden in het reine te komen.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Ik heb in de Bijbel gelezen dat Jezus het over een nauwe poort heeft. In Mattheus 7: 13-14 staat: "Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is ...

Door de nauwe deur ... Ook de tempel had verscheidene poorten. Deze poorten waren groot en prachtig. Voor het "Heilige der heiligen" was er maar één deur.

Vandaar de ernstige vermaning van de Heer: Gaat in door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt, ...

DOOR DE NAUWE POORT

[Lees verder...](#)