

Trefwoorden: Duizend vragen heb ik over de dood download gratis pdf, Duizend vragen heb ik over de doodboek pdf gratis, Duizend vragen heb ik over de dood lees online, Duizend vragen heb ik over de dood torrent, Duizend vragen heb ik over de dood epub gratis in het Nederlands, Duizend vragen heb ik over de dood mobi compleet

Duizend vragen heb ik over de dood PDF

Maas



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Maas
ISBN-10: 9789044624717
Taal: Nederlands
Bestands grootte: 4467 KB

OMSCHRIJVING

Wat is de invloed van de dood van een kind, ouder, geliefde of hartsvriend op je eigen leven? Slijt het verdriet naarmate de tijd verstrijkt, of juist niet? Levert de dood ook positieve ervaringen op? In Duizend vragen heb ik over de dood spreken uiteenlopende bekende en minder bekende persoonlijkheden zich openhartig uit over het overlijden van een dierbare. Journaliste Marieke van Willigen over haar overleden man correspondent Conny Mus, Roxeanne Hazes over haar vader André, couturier Mart Visser over zijn moeder _ zij vertellen over het verlies waarmee iedereen vroeg of laat te maken krijgt. Acteur Jeroen Willems over zijn vader: 'Ik ben niet bang dat ik, net als mijn vader, vroeg zal komen te overlijden. Maar uiteindelijk gebeurde dat wel, en een dierbare vriend komt in dit boek over Willems plotselinge dood aan het woord. Duizend vragen heb ik over de dood is een bundel indringende, emotionerende verhalen voor iedereen die een dierbare verloor en daar soms nauwelijks nog vragen over krijgt, en voor iedereen die ervaren heeft dat de dood onlosmakelijk met het leven verbonden is _ misschien omdat het leven anders zo weinig zin heeft. Cornald Maas (1962) is schrijver, journalist en presentator van het wekelijkse avro-kunst- en cultuurprogramma Opium. Hij schrijft voor de Volkskrant. Eerder publiceerde hij onder meer Op de helft. Bespiegelingen van (bijna)veertigers, Uit elkaar. Gesprekken met kinderen van gescheiden ouders en Trotse ouders. De gesprekken in Duizend vragen heb ik over de dood verschenen eerder in het blad linda. Over Op de helft: 'Op de helft is een uitnodiging aan de lezer om zelf de balans op te maken - in welke levensfase deze zich ook bevindt. Susan Smit Over Verlies: 'De verhalen uit de reeks Verlies zijn aangrijpend maar ook positief. Ze steken een hart onder de riem: het leven gaat verder, hoe dan ook. Algemeen Dagblad Over Uit elkaar: 'Uit elkaar zou verplichte lectuur moeten zijn voor alle ouders die overwegen uit elkaar te gaan. Elma Drayer, Trouw

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Duizend vragen heb ik over de dood (paperback). Wat is de invloed van de dood van een kind, ouder, geliefde of hartsvriend op je eigen leven? Slijt het verdriet ...

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag glashard gelogen over de duizenden ... En dan heb ik het niet over ... een bewijs van goed gedrag vragen, ...

Wat is de invloed van de dood van een kind, ouder, geliefde of hartsvriend op je eigen leven? Slijt het verdriet naarmate de tijd verstrijkt, of juist niet? Levert de ...

DUIZEND VRAGEN HEB IK OVER DE DOOD

[Lees verder...](#)