

Een handvol sneeuw PDF

Jenny Erpenbeck



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Jenny Erpenbeck

ISBN-10: 9789461641779

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 2217 KB

OMSCHRIJVING

In Galicië sterft aan het begin van de twintigste eeuw de baby van een joodse moeder en een katholieke vader. Onontkoombaar noodlot of gruwelijk toeval? Had bijvoorbeeld de moeder of de vader 's nachts het raam opengerukt, een handvol sneeuw van de vensterbank gegrist en onder het hemd van het kind gestopt, dan was het meisje misschien opeens weer gaan ademen. Hoe zou haar leven dan zijn verlopen? Jenny Erpenbeck schetst in *EEN HANDVOL SNEEUW* vijf mogelijke levens van dit naamloze kind, haar hoofdpersoon. Deze briljant geschreven, zeer ontroerende roman voert de lezer mee naar Wenen tijdens de Eerste Wereldoorlog, Moskou aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en Berlijn vóór en na de val van de Muur. Een diepgravende reflectie over leven, dood en de rol van het toeval. 'Een schitterende roman.' *Frankfurter Allgemeine Zeitung* 'Ze slaagt erin vijfmaal woorden te vinden voor het sterven van haar personage, met een ontroerende mengeling van intimiteit en distantie, die op meesterlijke wijze worden afgewisseld.' *Neue Zürcher Zeitung* Over *HUISHOUDEN*: 'Indrukwekkend.' *de Volkskrant* 'De stijl flonkert, het inlevingsvermogen is fenomenaal.' *De Morgen* 'Steeds valt de intensiteit van Erpenbecks proza op, een combinatie van engagement en afstandelijkheid, van realisme en poëtische kracht.' *NRC Handelsblad*

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Jenny Erpenbeck Een handvol sneeuw _, 2014 (Aller Tage Abend, 2012) Spraakmakende boeken Anne Bollmann 30-3-2016

Een handvol sneeuw: In Galicië sterft aan het begin van de twintigste eeuw de baby van een joodse moeder en een katholieke vader. Onontkoombaar noodlot of gr...

In Galicië sterft aan het begin van de twintigste eeuw de baby van een joodse moeder en een katholieke vader. Onontkoombaar noodlot of gruwelijk toeval?...

EEN HANDVOL SNEEUW

[Lees verder...](#)