

Een verlate reis PDF

Daan Heerma van Voss



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Daan Heerma van Voss

ISBN-10: 9789023496328

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 2535 KB

OMSCHRIJVING

Het is de reis die hij met een ander had moeten maken, beseft Daan Heerma van Voss. Eerder had hij zijn vriend Daan de Jong, naar wie hij is vernoemd en wiens vader in Auschwitz heeft gezeten, gevraagd samen te gaan. Daan de Jong stierf voor ze het plan konden uitvoeren. Heerma van Voss' reis naar Auschwitz in 2015 is een ode aan die vriend. Op de dag van aankomst is het precies zeventig jaar geleden dat het kamp werd bevrijd door het Rode Leger, en de Poolse regering heeft (ten onrechte) gewaarschuwd dat alle wegen naar het kamp zijn afgesloten. Daardoor zijn er nauwelijks bezoekers. 'Sneeuw blijft liggen op het prikkeldraad. Vrijwel niemand heeft het aangedurfd op goed geluk te komen. De mensen die er zijn stommelen even verdwaasd rond als ik. De barakken, de wachttorens, de bedden, de aan kleeerhangers bungelende streepjespakken – alles lijkt onderdeel van een opvoering, voor ons alleen. Het is intiem, subliem, doodeng.' Het is een reis die ik met een ander had moeten maken. Maar die reis bestaat niet meer, zelfs niet als idee.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Steun je favoriete boekhandel Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel Een verlate reis Voor 23:00 besteld, morgen in huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd een inspirerend advies

Het is de reis die hij met een ander had moeten maken, beseft Daan Heerma van Voss. Eerder had hij zijn vriend Daan de Jong, naar wie hij is vernoemd en wiens vader ...

EEN VERLATE REIS

[Lees verder...](#)