

Een waanzinnig begin PDF

Hans Fallada



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Hans Fallada
ISBN-10: 9789059365964
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3299 KB

OMSCHRIJVING

De laatste grote autobiografische roman van Fallada is een buitengewoon eerlijk boek. De auteur schreeuwt zijn verontwaardiging over zijn landgenoten van de daken. Na de oorlog heeft ineens niemand meegedaan - een verenigd volk van verzetsstrijders! Fallada spaart niemand, ook zijn alter ego dr. Doll komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. De morfinist, de alcoholist, de onbetrouwbare, de bedrieger - Fallada weet waarover hij het heeft en triomfeert opnieuw als een van de grootste vertellers van zijn tijd. 'Een onverbiddelijke afrekening met de Duitsers en met zichzelf', oordeelde de pers over deze moedige en choquerende roman, geïnspireerd op Fallada's eigen leven. Opnieuw toont hij zich als rebel avant la lettre, zoals zijn lezers van hem gewend zijn. Een waanzinnig begin vertelt over de opzienbarende belevenissen van Fallada's alter ego dr. Doll tijdens en na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Over hoe hij onder Russische bezetting van koeherder burgemeester wordt en over zijn eerste maanden in Berlijn met zijn jonge, drugsverslaafde tweede vrouw. Terwijl de Trümmerfrauen puinruimen in de stad, angstige nazi's proberen te ontsnappen en iedereen op jacht is naar voedsel en onderdak, tobben de Dolls vooral over hoe ze hun volgende roes kunnen bekostigen. Fallada beschrijft schrijnend hoe hoop en toekomstplannen in rap tempo kunnen omslaan in wanhoop, verraad en moedeloosheid. Wanneer de omvang van de Duitse misdaden zich af begint te tekenen, voelt Doll zich medeplichtig aan de schuld van zijn land, maar hij vlucht in het paradijs van de morfine - en in zijn werk. Net als Fallada probeert hij zich door schrijven te redden, en hij schrijft tot de totale uitputting. Een waanzinnig begin kan gelezen worden als het vervolg op zowel het beroemde *Alleen in Berlijn* als op *In mijn vreemde land* en als 'een zo waarheidsgetrouw mogelijk verslag van wat mensen in Duitsland toen voelden, hoe ze leden en wat ze deden'.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

(2011), De drinker (2012), In mijn vreemde land (2013), Een waanzinnig begin (2014) en Zakelijk bericht over het geluk morfinist te zijn (2017) verschenen.

De laatste grote autobiografische roman van Fallada is een buitengewoon eerlijk boek. De auteur schreeuwt zijn verontwaardiging over zijn landgenoten van de daken.

Auto's zijn ook een hobby! Herkenbaar? Alleen al het kijken naar auto's is voor veel mensen meer dan een gewone hobby. De passie straalt er vanaf.

EEN WAANZINNIG BEGIN

[Lees verder...](#)