

Gedichten Eten PDF

M. Strand



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: M. Strand
ISBN-10: 9789029564465
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3627 KB

OMSCHRIJVING

Mark Strand (1934) geldt als een van de belangrijkste dichters van de Verenigde Staten. Niet voor niets was hij Poet Laureate en won hij een groot aantal prijzen, waaronder de Bollingen Prize en de Pulitzer Prize in 1998 voor zijn bundel *Blizzard of one*. In 2004 ontving hij de Wallace Stevens Award voor zijn gehele oeuvre, dat, naast een aantal prozaboeken, inmiddels uit een tiental bundels gedichten bestaat. In september 2006 verscheen in New York *Man and Camel*, waarvan een groot aantal gedichten ook in deze tweetalige editie een plaats heeft gevonden. Mark Strand woont en werkt momenteel in New York, waar hij doceert aan Columbia University.

THE GARDEN
 It shines in the garden, in the white foliage of the chestnut tree, in the brim of my father's hat as he walks on the gravel. In the garden suspended in time my mother sits in a redwood chair light fills the sky, the folds of her dress, the roses tangled beside her. And when my father bends to whisper in her ear, when they rise to leave and the swallows dip and soar and the moon and stars have drifted off together, it shines. Even as you lean over this page, late and alone, it shines even now in the moment before it disappears.

Wiljan van den Akker (1954) is neerlandicus en Esther Jansma (1958) is archeoloog en dichter. In *Gedichten eten* bieden zij de Nederlandstalige lezer voor het eerst de gelegenheid uitgebreid kennis te maken met het gehele oeuvre van Mark Strand in een tweetalige editie. Zij hebben de keuze en de vertalingen van de in totaal 64 gedichten in nauw overleg met de dichter gemaakt. Tijdens het vertalen stuurde Mark Strand ook zijn nieuwe productie aan hen op, zodat hier zeventien gedichten verschijnen die bijna de status van 'primeur' hebben: ze zijn kort voor *Gedichten eten* in een nieuwe bundel van Strand verschenen onder de titel *Man and Camel*.

DE TUIN
 Het glanst in de tuin, in het witte loof van de kastanje, in de rand van de hoed van mijn vader die loopt op het krakende pad. De tuin is gestaakt in de tijd. Mijn moeder zit in een leunstoel. Licht vult de lucht, de vouwen van haar jurk, de warrige rozen naast haar. En wanneer mijn vader zich buigt om haar iets toe te fluisteren en ze opstaan om te vertrekken en de zwaluwen scherpen de maan en de sterren samen zijn weggedwaald, glanst het. Zelfs nu je over deze bladzijde leunt, laat en alleen, glanst het, zelfs nu in het ogenblik voor het verdwijnt.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Gedicht: Uit eten - Je kunt het beste maar met plezier doen wat je anders ook met plezier zou doen. Als er geen maaltijd tussen zou zitten! Er is vroeger nooit ...

Op zoek naar een mooie spreuk die gaat over eten? Spreuk eten delen, bekijken en op leuke producten maken, dat kan hier allemaal. Spreuk eten overzicht!

(TIP) Eten gedicht nodig? Kies nu uit duizenden gedichten, helemaal gratis. Dagelijks nieuwe gedichten. 100% uniek.

GEDICHTEN ETEN

[Lees verder...](#)