

Trefwoorden: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur - Gevleugelde woord download gratis pdf, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur - Gevleugelde woordboek pdf gratis, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur - Gevleugelde woord lees online, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur - Gevleugelde woord torrent, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur - Gevleugelde woord epub gratis in het Nederlands, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur - Gevleugelde woord mobi compleet

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur - Gevleugelde woord PDF

H. Pleij



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: H. Pleij
ISBN-10: 9789035130449
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1957 KB

OMSCHRIJVING

De literatuur is volwassen geworden in de vijftiende eeuw. Ze heeft een eigen taal gevonden en gaat over alles wat mensen opwindt - liefde, hiernamaals, zelfkennis, huwelijk, misstanden in de kerk, het ware geloof, ketterijen en erotiek. Ook zijn er nu auteurs die gevierd worden en van hun pen kunnen leven. Maar nog steeds werkt literatuur alleen op straat, in kroeg of klooster, en ook op zolder en kerkhof - zolang er maar mensen zijn. Literatuur blijft een publieke zaak, zelfs een gedrukt boek met schelmenstreken leest men aan elkaar voor. Maar de rol van het publiek verandert. Van deelnemer aan het gewilde volksfeestrepertoire verandert men in toeschouwer bij de imposante voordrachten en schouwspelen van de literair geschoolde rederijkers. Die treden graag in het voetspoor van Erasmus. In hun spectaculair geënceneerde drama's verbeelden ze de kracht van het debat, verdraagzaamheid en ieders kansen op de eeuwigheid. De literatuur krijgt vooral een ander karakter door de drukpers. Die maakt er een product van voor de vrije markt. En dat betekent de geboorte van de literaire tekst als afzonderlijk (kunst)werk, voorzien van een eigen titel. Daarbij blijkt de honger naar versierde woorden enorm te zijn. Daarin kan immers troost gevonden worden voor de wonden van het leven. Maar ook de onafwendbare dood laat zich hiermee lijmen. Het sterkst nog werken de hilarische omkeringen van de gewenste gedragvormen, aangevoerd door de zot die leert hoe het niet moet. En al die woorden krijgen vleugels. Telkens weer.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De literatuur is volwassen geworden in de vijftiende eeuw. Ze heeft een eigen taal gevonden en gaat over alles wat mensen opwindt - liefde, hiernamaals, zelfkennis ...

Het Gevleugelde woord Herman Pleij. Omvang 864 p. Druk 1 Verschenen 20-09-07 Fonds BB - Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Gebonden. 9789035130449

Get this from a library! Het gevleugelde woord : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560. [Herman Pleij] -- In de Middeleeuwen was het woord ...

GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE LITERATUUR - GEVLEUGELDE WOORD

[Lees verder...](#)