

Het matrassengraf PDF

M. van Amerongen



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: M. van Amerongen

ISBN-10: 9789059110496

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 4289 KB

OMSCHRIJVING

Midden in de revolutiejaar 1848 bezocht Heinrich Heine voor het laatst het Parijse Louvre. Hij zonk, door een geheimzinnige ziekte overmand, aan de voeten van de Venus van Milo neer en 'weende zo heftig dat het een steen zou erbarmen, De godin keek medelijdend maar tegelijkertijd troosteloos op hem neer, als wilde zij zeggen: 'Zie je dan niet dat ik geen armen heben dus niet helpen kan? Het was het begin van een sterfbed dat acht legendarische jaren zou duren. De gehele Fransen en Duitse intelegentsia van die tijd maakte een pelgrimage naar de duistere bovenkamer in ded,Amsterdam. Daar troffen zij de beroemde dichter, geheel verlamd, vrijwel blind en continu voorzien van de opium en morfine tegen de pijn. Maar de spirituele wijze waarop Heine het lot het hoofd boog sloeg zijn bezoekers met bewondering en verbazing. In de doorwaakte nachten schreef hij een aantal van zijn aangrijpende gedichten: Mein Lieb liegt tot in Grab, jedoch mein Geist, der is lebendig noch.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Get this from a library! Het matrassengraf : Heine's sterfbed, 1848-1856. [Martin van Amerongen] -- Studie over de ziekte en doodsstrijd van de Duitse dichter ...

Het matrassengraf door M. van Amerongen, EAN nummer 9789059110496.

Het Matrassengraf Heine s Sterfbed 1848 - 1856. [Open Domein nr. 11] De Arbeiderspers., 1985 (1e druk), 228 blz. Paperback met flappen, scheefgelezen, naam en ...

HET MATRASSENGRAF

[Lees verder...](#)