

Het teken van de leeuw PDF

Francine Rivers



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Francine Rivers
ISBN-10: 9789029727136
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3482 KB

OMSCHRIJVING

'Het teken van de Leeuw' van Francine Rivers: de complete trilogie over het oude Romeinse Rijk nu in een band.1: 'Een stem in de wind': Tijdens de belegering van Jeruzalem door de Romeinen wordt een jonge vrouw, Hadassah, gevangen genomen. Na allerlei omzwervingen wordt ze als slaaf verkocht aan de rijke Romeinse familie Valerianus. Julia Valerianus en haar oudere broer Marcus leiden een leven vol rijkdom en vertier, maar ondanks alles zijn ze niet gelukkig en vinden ze niet de innerlijke rust waarnaar ze op zoek zijn. Hadassah daarentegen valt op door haar toewijding aan de familie en door de rust en tevredenheid die ze uitstraalt. Maar als christen durft zij niet voor haar geloof uit te komen.2: 'Een echo in de duisternis': Hadassah is omwille van haar geloof voor de leeuwen gegooid. De jonge, idealistische arts Alexander weet echter haar leven te redden. Hadassah wordt zijn assistente, en wordt voor hem onmisbaar wanneer blijkt dat zij over een bijzondere gave beschikt.3: 'De onafwendbare dageraad': De Germaanse krijger Atretes is een gevreesd gladiator. Zijn vrijheid, die hij tien jaar eerder op het slagveld in Germania had verloren, heeft hij door zijn woestheid en vastberadenheid in de arena herwonnen. Maar hij beleeft geen vreugde aan zijn nieuwe leven, want de vrouw van wie hij houdt, heeft hem afgewezen. Dan hoort hij dat hij een zoontje heeft. Atretes is vastbesloten de jongen op te sporen om met hem naar Germania terug te keren.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

'Het teken van de Leeuw' van Francine Rivers: de complete trilogie over het oude Romeinse Rijk nu in een band.

De Twaalf tekens van de Dierenriem. Ik ben een Leeuw, dat wil zeggen op het moment van jouw geboorte stond de Zon in het teken van de Leeuw. En de Zon...

Het nu volgende gedicht schreef ik rond de eeuwwisseling.... uit wanhoop! Omdat ik zo dikwijls juist de mooiste en meest kwetsbare mensen zag veranderen in hulpeloze ...

HET TEKEN VAN DE LEEUW

[Lees verder...](#)