

Ik heb alleen woorden PDF

none



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: none
ISBN-10: 9789035119574
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3392 KB

OMSCHRIJVING

Er zijn eindeloos veel soorten verdriet - maar ook eindeloos veel soorten troost. Een arm om de schouder, of de fles. Een wandeling langs het strand, of een gebed. Een troostrijk gesprek, of een gedicht. Tal van Nederlandse en Vlaamse dichters hebben uitdrukking gegeven aan de drang die Herman Gorter eens beschreef: Ik wilde ik kon u iets geven tot troost diep in uw leven, maar ik heb woorden alleen, namen, en dingen geen. Ik heb alleen woorden bevat de honderd verrassendste, waarachtigste, mooiste gedichten over afscheid, dood en rouw uit de Nederlandse literatuur. Samen vormen ze het verhaal van hoe wij ons proberen te redden in de moeilijkste momenten van ons leven. Het blijkt een afwisselend zwaarmoedig en luchthartig verhaal, dat door de uiteenlopende dichters op geheel eigen wijze wordt verteld. Befaamde dichters als Herman de Coninck, Ida Gerhardt, Judith Herzberg, Gerrit Komrij, Tom Lanoye, Jean Pierre Rawie en Leo Vroman, maar ook onbekenden komen aan het woord. Dichters van lang geleden, zoals Constantijn Huygens, die zijn gestorven hondje Gekkie herdenkt, en dichters van nu, zoals Jules Deelder, die zijn dochter Ari troost. Ik heb alleen woorden bevat honderd teksten die geen lezer onberoerd zullen laten. Honderd adviezen, invalshoeken, oproepen om met nieuwe moed verder te leven. Honderd mogelijkheden om het ondraaglijke draaglijk te maken.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

@Frenchcorepower: Ik heb ook betere spellen gezien. Begrijp me niet verkeerd, het is een mooi spel, maar de AI is echt ronduit slecht. - Als je steentjes gooit ter ...

Ik heb alleen woorden; de honderd meest troostrijke gedichten over afscheid en rouw uit de Nederlandse poëzie. Gedrukt boek

Mooie woorden 'Wat moet ik met alleen maar mooie woorden?' vraagt Corry zich vertwijfeld af. 'Jan prees me zelfs bij Radio 538 de hemel in door te zeggen dat ...

IK HEB ALLEEN WOORDEN

[Lees verder...](#)