

Krachttermen PDF

P. Van Sterkenburg



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: P. Van Sterkenburg

ISBN-10: 9789055946099

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 3506 KB

OMSCHRIJVING

Krachttermen Door de krochten, gewelven en spelonken van de Nederlandse taal. Scheldwoorden, vervloekingen, verwensingen, beledigingen, smeebeden en bezweringen Auteur Prof. dr. Piet van Sterkenburg 16,00 180 blz. 160 x 230 mm Gebonden met foamcover isbn 978 9055 94 609 9 nur 370, 610, 530 April 2008 Meer dan ooit domineren krachttermen het rauwe straatleven en het maatschappelijke debat. Onze trots lijkt vaker dan ooit getart en ons lontje is nog nooit zo kort geweest. Op lichtvoetige wijze geeft Piet van Sterkenburg een nadere identificatie en afbakening van de krachttermen die dagelijks als manna op ons neerdalen. Ook gaat hij in op de culturele verschillen en de vraag of er zich gedurende de afgelopen tien jaar wezenlijke veranderingen hebben voorgedaan binnen het domein van krachttermen. Met een diep geduld voor details en precisie maakt dit boekje duidelijk dat sommige schaamteloze ontboezemingen zo karakteristiek zijn voor onze emoties en de verklanking daarvan in taal dat ze net als drop, pindakaas of snert tot onze identiteit gerekend moeten worden. Wat onomstotelijk lijkt, is dat vloeken en verwensingen onuitroeibaar zijn, omdat ze buitengewoon functioneel zijn. Zij voorkomen hartinfarcten en ander lichamelijk of geestelijk ongemak. Vloeken is dus goed voor de gezondheid en voorkomt dat justitie nog meer geweldsdelicten moet oplossen. Immers, wie vloekt gaat meestal niet op de vuist!

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De kiezer verwacht van ons oplossingen, geen krachttermen." Begin november stemmen de Europese Christendemocratische partijen, waaronder het CDA, ...

Bij het uiten van krachttermen is doorgaans niet de directe betekenis van de woorden van belang, maar de gevoelens die de woorden oproepen.

Dronken man zittend op een vat, Sophia Wilhelmina Evans, 1782 (Rijksmuseum) De scheldkanonnades die onze voorouders op elkaar loslieten waren verre van ...

KRACHTTERMEN

[Lees verder...](#)