

Kraut PDF

Peter Pontiac



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Peter Pontiac
ISBN-10: 9789057594694
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3486 KB

OMSCHRIJVING

Met Kraut heeft Pontiac de beste Nederlandse graphic novel getekend én geschreven. Jury Marten Toonderprijs 2011 Kraut is een rijk geïllustreerde brief van Peter Pontiac aan zijn vader, wiens bizarre levensloop hier gereconstrueerd wordt. Joop Pollmann was oorlogsverslaggever aan het Oostfront, later journalist voor dames- en roddelbladen en hij verdween op mysterieuze wijze in de benedenwindse Daaibooibaai. Met de publicatie van deze biografiek plaatste Pontiac zich in de traditie van grote tekenaars als Will Eisner en Art Spiegelman. Hij kreeg juichendekritieken en ontving van lezerszijde vele reacties, waaronder documenten die een nieuw licht werpen op de levensloop van zijn vader. Pontiac vond ook onbekend materiaal op Curaçao, toen hij voor een VPRO-documentaire de Daaibooibaai bezocht. In zijn onnavolgbare stijl heeft hij deze nagekomen berichten neergelegd in een appendix van 32 pagina's, dat het voorlopige sluitstuk vormt van deze vermeerderde uitgave. Peter Pontiac (geboren als Peter Pollmann, 1951) ontving in 1997 de Stripschapprijs voor zijn oeuvre en in 1998 de Professor Pi-illustratorenprijs van de stad Amsterdam voor zijn boek De pen en het zwaard (Uitgeverij Oog & Blik), het zesde deel in de zevendelige serie Pontiac Review. Voor Kraut kreeg hij in 2001 de Stripschappenning. In 2011 werd hem de Marten Toonderprijs toegekend voor zijn hele oeuvre.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Het woord "Kraut", is afkomstig van het woord Sauerkraut, en was een scheldwoord in de Tweede Wereldoorlog voor Duitse soldaten. John Peel, ...

Vragen? Bel ons +32 (0)2-481.72.00 Taal: Nederlands (België) Nederlands (België) English Français (Belgique)

Joop Pollmann werd in 1922 geboren in Leiden, aan de voet van de burcht, op de plaats waar de Oude en Nieuwe Rijn samenkomen. (Zeg maar boven café Annie's Verjaardag.)

KRAUT

[Lees verder...](#)