

Leren voor het leven PDF

Diverse auteurs



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Diverse auteurs
ISBN-10: 9789058812841
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3143 KB

OMSCHRIJVING

Leren voor het leven 1e druk is een boek van Diverse auteurs uitgegeven bij Buijten En Schipperheijn B.V., Drukkerij. ISBN 9789058812841 De huidige onderwijsvernieuwingen roepen uiteenlopende reacties op. Dit heeft te maken met overtuigingen en idealen van de betrokkenen. Leraren hebben het gevoel dat ze de bezieling voor hun vak kwijtraken. Onderwijsvernieuwers krijgen het verwijt dat ze te weinig oog hebben voor het belang van kennis. Directies worstelen met de vraag welke koers ze moeten kiezen. Dit boek verheldert de achterliggende onderwijsidealen en zoekt naar bronnen voor bezieling vanuit de gedachte dat het in het onderwijs draait om de vorming van de leerling. Naast een historische en conceptuele analyse van het begrip 'vorming' worden beschouwingen gegeven over godsdienstige, morele, filosofische en culturele vorming. De redacteuren geven in een slotbeschouwing een vertaling van de inzichten uit deze bundel naar de huidige situatie in het onderwijs. Daarin wordt speciaal aandacht gegeven aan de lerarenopleidingen. De redacteuren van deze bundel stellen dat deze opleidingen moeten streven naar diep en breed gevormde leraren. Voor werkelijk bezielend onderwijs moeten leraren niet alleen kunnen reflecteren op wie zij als persoon zijn, maar zullen zij zich ook moeten verhouden tot de culturele traditie waarin het onderwijs staat. De teksten in deze bundel zijn bewerkingen van lezingen in een project van het lectoraat 'Onderwijs en Identiteit' van hogeschool Driestar educatief te Gouda in samenwerking met de Christelijke Hoge-school Ede en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Een belangrijk kenmerk van een leerrekening is dat de regie en verantwoordelijkheid voor de besteding van middelen meer bij het individu komt te ...

"Het Latijnse motto "non scholae, sed vitae discimus" is onverwoestbaar. Het zinnetje komt voor in een brief van de Romeinse filosoof Seneca aan zijn ...

Leer te leven Het is helaas niet mogelijk om boeken af te halen bij ons magazijn. Al onze boeken worden verzonden, ook binnen rotterdam. Voor 15... uur bestel is de ...

LEREN VOOR HET LEVEN

[Lees verder...](#)