

Mijn NSB-opa PDF

Paul Strack van Schijndel



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Paul Strack van Schijndel

ISBN-10: 9789082758702

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 3003 KB

OMSCHRIJVING

Een zoektocht naar het NSB-verleden van een familie maar ook een reis die vader en zoon tot elkaar brengt. In de non-fictie roman *Mijn NSB-opa* vertelt de auteur het waargebeurde verhaal van zijn actief collaborerende opa die zelfs na de oorlog zijn strijd voortzet. Niet met geweld maar met juridische middelen roept hij de Nederlandse overheid ter verantwoording. Van de ruim 100.000 veroordeelde NSB'ers zijn er niet veel die dit durfden. Zijn vasthoudendheid leidde uiteindelijk tot Kamervragen. *Mijn NSB-opa* is meer dan een familiegeschiedenis en biedt andere NSB-kinderen en -kleinkinderen beter zicht op een besmet maar vooral ook onderbelicht verleden. Historicus Maarten van Rossem over *Mijn NSB-opa*: "Deze roman wijkt fundamenteel af van het bekende, tragische verhaal van de kinderen van NSB'ers die er een leven lang niet in slaagden uit de schaduw van hun NSB-vader te komen. *Mijn NSB-opa* is een zeer leesbare, bijzondere familiegeschiedenis." De auteur: "Veel puzzelstukjes heb ik gelegd dankzij mijn vader. De laatste jaren van zijn leven is hij over de oorlog gaan praten. Deze zoektocht heeft ons ontzettend dicht bij elkaar gebracht. Dat voelt als de werkelijke opbrengst van al mijn inspanningen." Een deel van de opbrengst van deze roman is bestemd voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort, waar tijdens en na de oorlog verschillende familieleden van de auteur gevangen zaten. Eindhovenenaar Paul Strack van Schijndel (Rotterdam 1961) studeerde Taal- en literatuurwetenschappen in Tilburg en Communicatiewetenschap te Amsterdam. Het schrijven aan *Mijn NSB-opa* combineerde hij met zijn werk als docent SPECO Sportcommunicatie bij Fontys te Tilburg.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

"Ik zie mezelf nog staan bij de crematie van mijn Beppe, mijn Friese oma. Met een pak aan, wilde haren. Zij had vlak voor haar dood nog uitvoerig met mij over haar ...

Sign in now to see your channels and recommendations! Sign in. Watch Queue Queue

In de non-fictie roman Mijn NSB-opa vertelt de auteur het waargebeurde verhaal van zijn actief collaborerende opa die zelfs na de oorlog zijn strijd voortzet. Niet ...

MIJN NSB-OPA

[Lees verder...](#)