

## Moresnet PDF

Philip Droge



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



**DOWNLOAD PDF**

Schrijver: Philip Droge  
ISBN-10: 9789000357581  
Taal: Nederlands  
Bestands grootte: 4753 KB

## OMSCHRIJVING

'Zoals in zijn eerdere boek *De schaduw van Tambora*, bedrijft Dröge ook hier weer historische schakelvertelkunst van het hoogste niveau. Hij sleept op overtuigende wijze randgebeurtenissen naar het centrum van zijn belangstelling. \*\*\*\*\*' NRC Handelsblad Van 1816 tot 1918 lag Moresnet aan de Nederlandse zuidgrens. Het landje had 300 inwoners, die zich in de loop van de tijd echt een volk begonnen te voelen. Ze hadden een eigen hoofdstad (het dorp Kelmis), een staatshoofd (de burgemeester) en een verdedigingsmacht (de veldwachter). De vrijheid en lage belastingen trokken duizenden avonturiers aan en Moresnet groeide uit tot een voorbeeld van hoe mensen zonder grote overheid gelukkig en welvarend konden worden. Sterker nog, de wereldvrede moest hier beginnen. Idealisten wilden er de ideale staat vestigen, met de Esperanto-naam Amikejo (Vriendschap). Philip Dröge onderzoekt het merkwaardige verhaal achter Moresnet: Hoe kon dit onwaarschijnlijke landje ontstaan? Wie woonden er? Hoe was het leven in dit staatsrechtelijke unicum? Dröge vertelt over dieven, gokkers, smokkelaars, mijnwerkers en een dromer die van Moresnet die ideale samenleving wilde maken – en daar bijna in slaagde. Philip Dröge is journalist, columnist en initiatiefnemer van het populair-wetenschappelijke persbureau FAQT. Hij schreef eerder *De schaduw van Tambora* dat lovend door de pers werd ontvangen, schrijft voor diverse tijdschriften en treedt geregeld op als gastspreker en commentator op radio en televisie.

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Ooit heeft Nederland een vierlandenpunt gehad. Het dwergstaatje Neutraal Moresnet heeft ruim honderd jaar bestaan en grensde aan Limburg. Een toevallige passant zal ...

L' Auberge de Moresnet, Moresnet: Bekijk 71 onpartijdige beoordelingen van L' Auberge de Moresnet, gewaardeerd als 4,5 van 5 bij TripAdvisor en als nr. 2 van 3 ...

De Verenigde Staten hadden het Wilde Westen, Europa had Neutraal Moresnet. Drank, hoeren, boeven, gokken en straatgevechten, Neutraal Moresnet had het allemaal. Oh ja ...

**MORESNET**

[Lees verder...](#)