

Motief : haat PDF

Pol van den Driessche



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Pol van den Driessche

ISBN-10: 9789461311450

Taal: Nederlands

Bestands grootte: 3019 KB

OMSCHRIJVING

In de vroege uurtjes van de Nationale Feestdag rijdt het liberale Kamerlid Jacques Dewaele zich in Knokke te pletter tegen een boom. De jonge, populaire politicus die menig vrouwenhart sneller deed slaan, had nochtans een mooie toekomst voor zich. Streekjournalist Jan Van Bellingen heeft een stevige kluif aan het ongeval, dat hem bij de oma van het slachtoffer brengt. Zij kan een pijnlijk oorlogsverleden niet vergeten. Fatma, die op de Brusselse redactie van dezelfde krant werkt, moet die dag een stuk schrijven over een kleine brand in het Justitiepaleis. Zij raakt in de ban van het majestueuze maar vervallen gebouw. Haar aandacht wordt getrokken door de symbolen en archieven. Maar Fatma blijkt niet de enige te zijn die geïnteresseerd is in de gerechtelijke documenten van naoorlogse processen tegen 'zwarten'. Een dag later sterft een stervoetballer van de rijkere ploeg uit Brugge. Vermoedelijk gaat het om een hartstilstand door het gebruik van stimulerende middelen. Ook dat nieuwsfeit bezorgt Jan bijkomende schrijfoopdrachten. Brugge wordt in die zomerdagen door nog meer verrassende gebeurtenissen op geschrikt. Telkens lijken de motieven duidelijk en menen de speurders te weten naar wie zij op zoek moeten gaan. Of misschien zorgt Els, de jonge vriendin van Jan, voor een doorbraak? Deze derde thriller van Pol Van Den Driessche neemt de lezer mee naar plaatsen en kringen waar macht, emoties en geld alles bepalen. En waar het verleden blijft doorwegen.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De 37-jarige Jameel Muhktar die vorige week samen met zijn 21-jarige nichtje Reshem Khan in Londen slachtoffer werd van een aanval met bijtend zuur, vermoedt dat de ...

De bejaarde wordt in casu ook gediscrimineerd ten nadele van de jongeman, alleen speelt hier niet het motief van de haat, maar wel dat van de hebzucht.

Motief : haat (paperback). In de vroege uurtjes van de Nationale Feestdag rijdt het liberale Kamerlid Jacques Dewaele zich in Knokke te pletter tegen een boom. De ...

MOTIEF : HAAT

[Lees verder...](#)