

Ongeschreven tradities PDF

Halime



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Halime
ISBN-10: 9789047200635
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 4625 KB

OMSCHRIJVING

Halime groeit op in Rotterdam als dochter van een Nederlandse moeder en een Turkse vader. Op haar achttiende wordt ze door haar vader uitgehuwelijkt aan een neef in Turkije. Ze ondergaat een bizar huwelijksritueel en getrouwd keert ze terug naar Nederland, waar ze met haar echtgenoot bij haar ouders gaat inwonen. Al het geld dat zij verdienen staan ze af aan haar vader, en pas als er kinderen komen krijgen zij de mogelijkheid om op zichzelf te gaan wonen. Halime kan echter maar niet gelukkig worden met de man die haar vader voor haar heeft uitgekozen en uiteindelijk vlucht zij naar een blijf-van-mijn-lijfhuis. Haar drie kinderen moet ze bij haar man achterlaten om hen niet in gevaar te brengen.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Ongeschreven Tradities

Het moderne Japan is een megalomane stadsjungle van extreme proporties met wetten, ongeschreven regels en tradities die voor een toerist onmogelijk te doorgronden is.

Ongeschreven Tradities: Een Turks-Nederlandse Vrouw over Haar Leven tussen Twee Culturen - Halime (2008) op BoekMeter.nl

ONGESCHREVEN TRADITIES

[Lees verder...](#)