

Onszelf voorbij PDF

Lisa Doeland



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Lisa Doeland
ISBN-10: 9789029506779
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 4227 KB

OMSCHRIJVING

Vol overgave storten we ons op self-tracking en mindfulness, zijn we baas in eigen moestuin en gaan we op vakantie het liefst back to basics in een joert. De grimmige buitenwereld archiveren we liever met snapshots en selfies dan dat we de barricaden op gaan. De onstuitbare focus op onszelf en ons individueel welzijn lijkt een antidepressivum waarmee we ons teveel aan angst in de hand houden en onze onzekerheid bedwingen. Ondertussen duren humanitaire, economische en ecologische crises voort. Aan de hand van filosofen als Jacques Derrida, Donna Haraway, Don Ihde, Søren Kierkegaard en Socrates biedt Onszelf voorbij een perspectief op de mens in verwarrende tijden.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Een artikel over hoe social media ons zegt wat gezond is, terwijl dat advies lang niet op iedereen van toepassing zijn. We moeten weer terug naar de basis.

Onzelf voorbij is een filosofisch boek dat door vragen en voorbeelden een kijk geeft op onze complexe maatschappij. Drie dames schreven elk een essay.

Onzelf voorbij (paperback). Onzelf voorbij 1e druk is een boek van Nvt. uitgegeven bij Parthenon. ISBN 9789079578276 Volgens velen in onze samenleving zijn we ...

ONSZELF VOORBIJ

[Lees verder...](#)