

Oorlogszoon PDF

Ivo Weyel



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Ivo Weyel
ISBN-10: 9789045035642
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3128 KB

OMSCHRIJVING

Ik zit te lezen en hoor beneden een groepje mensen op straat praten. Een vrouw vraagt of iemand nog wat van de familie op nummer 30 heeft gehoord. "Weggevoerd", zegt een mannenstem. "Mooi zo", is het antwoord. Iemand anders: "Opgeruimd staat netjes." Het is dinsdag 13 juli 1943. De "ik" in dit fragment is de vader van Ivo Weyel, de familie van nummer 30 de zijne. De regels komen uit het dagboek dat vader Weyel bijhoudt tijdens zijn onderduik. Zoon Ivo vindt het dagboek zeventig jaar later, na de dood van zijn vader. Over het dagboek was nooit gesproken. Weyel leest en interpreteert en leert hem als een heel andere man kennen. Door zijn reflecties, observaties en emoties is Oorlogszoon uitgegroeid tot een nu eens hilarisch, dan weer aangrijpend dubbeldagboek.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Oorlogszoon van Ivo Weyel, 9789045035642 voor € 21,99 bij Boom Geschiedenis. Geen verzendkosten vanaf € 20,-.

In Oorlogszoon vertelt Ivo Weyel hoe hij, na zijn vaders dood, diens oorlogsdagboek vond, verborgen achter in een kast, meer dan duizend pagina's dik,...

Oorlogszoon: Ik zit te lezen en hoor beneden een groepje mensen op straat praten. Een vrouw vraagt of iemand nog wat van de familie op nummer 30 heeft gehoor...

OORLOGSZOON

[Lees verder...](#)