

Stad der vreugde PDF

Lapierre



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Lapierre
ISBN-10: 9789010055613
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3113 KB

OMSCHRIJVING

Een Franse priester, een jonge Amerikaanse arts, een verpleegster en een Indiase riksja-koelie worden door het lot samengebracht onder het natte geweld van de moesson. Ze vestigen zich in het hallucinerende Calcutta om te helpen, te genezen, te redden. Ze zijn tot het heldendom veroordeeld en moeten vechten, ploeteren, overwinnen. Dat alles in het dichtstbevolkte gebied ter wereld temidden van vloedstromen, ratten, schorpioenen, eunuchs, goden, feesten en de zeventigduizend 'lichten van de wereld' die wonen in De stad der vreugde. Hun heldenzang is een lied van de liefde en het leven; een les in tederheid en hoop voor de mensen van hun generatie.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Twee dagen na het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt, is er aan andere feestdag. Die dag heet Simchat Thora. Dat betekent: vreugde der wet.

Aan den weg der vreugde is een novelle van Louis Couperus die in 1908 verscheen bij uitgeverij L.J ... · Schimmen van schoonheid · Uit blanke steden onder blauwe lucht.

De mooiste gedichten over vreugde staan op GedichtenStad.nl, maar alleen de allermooiste en beste gedichten over vreugde!

STAD DER VREUGDE

[Lees verder...](#)