

Terug naar Congo PDF

Lieve Joris



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Lieve Joris
ISBN-10: 9789046704172
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1151 KB

OMSCHRIJVING

Lieve Joris groeide op in een katholiek Vlaams gezin, in de tijd dat elke familie nog een oom of tante in de missie had. Congo was het land van heeroom, die haar eentonige geboortedorp tot leven bracht met verhalen over het donkere land waar hij 'kroezelkopkes' bekeerde. Jaren na zijn dood gaat zij aan boord van de Fabiolaville naar België's oud-kolonie. In heerooms voetspoor trekt zij van missiepost naar missiepost. Dan schudt zij haar blanke gidsen van zich af en reist het Zaïre van president Mobutu binnen. Zij bezoekt diens geboortedorp Gbadolite, verkent de zwarte cité, waar plantrekkerij de toon aangeeft, vaart met drieduizend passagiers de majestueuze Zaïrestroom op in een oude boot. Tot ze door een onfortuinlijk incident kennismaakt met een onbekend facet van het Mobutu-regime. Dit klassieke reisboek is het begin van een liefdesgeschiedenis die het hart vormt van Lieve Joris' oeuvre.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Op zoek naar sporen van haar heeroom, die missionaris was in Congo, reist Lieve Joris in 1985 naar Zaïre. Haar tocht leidt naar het oude Congo van de...

De pers Een prachtboek. - RYSZARD KAPUŚCIŃSKI Terug naar Congo is zo beeldend geschreven dat het lijkt alsof je zelf met Lieve Joris op stap bent.

Terug naar Kongo Auteur: Lieve Joris Eerste druk: Meulenhof en Kritak, 1987 Genre: reisbeschrijvingen Aantal blz: 347 Eerste indruk: Mijn eerste indruk van dit boek ...

TERUG NAAR CONGO

[Lees verder...](#)