

Tussen Zussen PDF

Rita Spijker



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Rita Spijker
ISBN-10: 9789460682544
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3539 KB

OMSCHRIJVING

Tussen zussen vertelt over vier vrouwen die op een kruispunt in hun leven staan. Renate, de oudste, is gescheiden en heeft als halfzus nog steeds een moeizame relatie met de familie. Haar stiefvader heeft ze nooit kunnen accepteren. Marit, zo gelukkig met haar eigen gezin, krijgt te maken met het overspel van haar man. Tessa is de vrijgevochten kunstenaar die tegen de grenzen van haar vrijheid oploopt. Jongste zus Anne moet, om te herstellen van een burnout, een traumatische jeugdervaring onder ogen zien. Het naderende verjaardagsfeest van hun moeder zet het leven van de vier zussen op scherp. Ze worden gedwongen stil te staan bij hun onderlinge band en ieders plek in het gezin. Boeken over de band tussen zussen durven nog wel eens ontzettend suf te zijn, maar dat heeft Rita Spijker weten te voorkomen door vier boeiende karakters te scheppen. Echt zon boek dat je in één ruk uitleest, waardoor je na de laatste bladzijde opschrikt, omdat je ziet dat het ondertussen al diep in de nacht is. www.vrouw.nl De kwaliteit van Hemelkind zit vooral in de dromerige, bijkans magisch-realistische stijl. Met deze roman zet Rita Spijker een stap vooruit. En weet ze de verwachting te wekken dat het beste niet lang meer op zich laat wachten. Dagblad van het Noorden Rita Spijker heeft me met haar schrijfstijl betoverd. Wat was dit een prachtig boek. Echt zon boek dat je in één ruk uitleest. Vrouw.nl

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De mooiste gedichten over zussen staan op GedichtenStad.nl, maar alleen de allermooiste en beste gedichten over zussen!

In de roman 'Tussen zussen' van Rita Spijker, lees je over vier zussen die op een kruispunt in hun leven staan. Renate is gescheiden en heeft als halfzus...

Ierse en Afrikaanse Amerikanen leggen meer nadruk op de vriendschap tussen broers en zussen dan Scandinavische en Joodse Amerikanen.

TUSSEN ZUSSEN

[Lees verder...](#)